

Informatie Kunstwerk

Titel: Christus Koningbeeld



Wijk:	Pijnacker
Toponiem:	Oostlaan, R.K. Kerk
Kunstenaar:	Wim Harzing
Materiaal:	Baksteen, Beton, Neonletters, Zandsteen
Jaar van plaatsing:	1946

Omschrijving

In oktober 1946 werd op het feest van Christus Koning uit dankbaarheid voor behouden thuiskomst en zichtbare bescherming Christus ter eer, zoals dat op een van de twee gedenkstenen staat, het Christus Koningbeeld op het kerkplein ingezegend. Het verhaal gaat dat kapelaan A.C. Raadschelders in 1 zondag het geld voor dit monument bij elkaar preekte.

De andere gedenksteen herdenkt de drie omgekomen jonge mannen, In memoria aeterna A. Verbakel (19II/23-+10-1-'440), H. Hoogendijk (10-IV/24-+18-III-'45), W. Reichholdt (1-IV/24-+4-VI-'46).

De terug gekomen jongens wilden uit dankbaarheid een monument oprichten, omdat Pijnacker - vergelijkenderwijs - gespaard was in de oorlog. Bij de onthulling van het Christus Koning monument riepen mensen: "Dat is Nardus, de koster"!

Kunstenaar Wim Harzing had bij een een bezoek de karakteristieke kop van de koster gezien en deze misschien onbewust in het steen uitgehakt.

